



Færøerne – historie, kunst og natur

14. – 20. juli 2016 – med erfaren lokal færøing Per ?? som rejseleder
(rejse-nummer C-22)

Tag med på en koncentreret rejse til Færøerne, med fokus på historie, kirke og natur. Der er tale om en blanding af tid til oplevelser i hovedstaden Tórshavn og de smukkeste landskaber ude omkring på øerne. Det hele foregår under ledelse af lokal færøiske rejseleder, der sikrer en grundig og kompetent indføring i Færøernes historie, kultur og aktuelle forhold.

Rejsen er arrangeret i samarbejde med Foreningen Norden, Aarhus-afdelingen

Program, med forbehold for interne forskydninger, aht. vind&vej

Dag 1 / torsdag den 14.7. 2016

Afrejse fra Billund kl. 11.45 med ankomst til Vagar kl. 12.45 (lokal tid). Vi flyver med det færøiske selskab Atlantic Airways, der stadig serverer gratis lille anretning, inkl. drikkevarer. Efterhånden er sjældne ting på kortere ture.

Hentes af gruppens "egen" bus og inden vi kører til Tórshavn besøger vi Gásadal og Bø.

Indkvartering i Tórshavn på Guesthouse Marknagil, som ligger lidt højt i bakkerne med udsigt ned over byen, havnen og mod øen Nólsoy. Se om værelserne under Praktiske oplysninger

Dag 2 / fredag den 15.7. 2016

Start på dagens program kl. 9.00. Turen går mod nord.

Første stop er ved Hvalstationen vid Áir, som blev taget i brug i 1905. Af de mere end 200 hvalstationer, som norske hvalfangere opførte rundt om i verden, er der kun tre tilbage – den ene her.

Siden hen længere mod nord, og næste stop er ved Saksun, som ligger malerisk ved en elv med få huse og fire gårde. Engang var det bunden af en smal fjord med høje fjelde på begge sider. Et kraftigt uvejr blokerede imidlertid fjordmundingen med sand, og afspærrede den lagune, der nu ligger her. Stedet er kendt fra romanen og filmen Barbara, af hhv. Jørgen Franz Jacobsen og Niels Malmros.

Vi skal derefter over Atlanterhavsbroen mod bygden Eidi på øen Eysturoy, hvor vi (måske, om skyerne vil) får udsigt til Færøernes højeste fjeld Slættaratindur (882 m.o.h.), og fortsætter så til det fine sted Gjógv (se billede), hvor vi spiser frokost. Sidst på dagen er vi tilbage på vort bosted, hvor vi også spiser middag.



Dag 3 / lørdag den 16.7. 2016

Besøg på Østrøm-fabrikken og Nólsoy.

Lige efter morgenmaden bliver vi hentet af vores guide og sammen besøger vi Østrøm-fabrikken og det grafiske værksted Steinprent. Fabrikken er bygget i 1887 og med Østrøm kom den industrielle revolution til Færøerne. Østrøm er i dag noget af en kulturskat og fungerer også som en slags bazar, hvor lokalt producerede smykker og tøj bliver solgt.

Frokost i centrum ved havnen...

Efter lunch skal vi med færgen til øen Nólsoy hvor vi sammen med natur- og fuglekenderen Jens Kjeld Jensen, der har boet her i mange år, skal se fortidsminder, høre lidt om vulkansk basalt og tuf på Færøerne. Eftermiddags kaffe og kage i Kaffestovan på Nólsoy. Vi skal med færgen tilbage til Torshavn sidst på eftermiddagen. Aftensmad på Marknagil

Dag 4 / søndag den 17.7. 2016

Vi starter lidt stille, efter to-tre dages tæt program. For dem, der ønsker det, er der mulighed for at deltage i en gudstjeneste i Færøernes nyrenoverede og smukke Domkirke, kl. 11.00 (NB: forbehold for tidspunkter, men det bedste vi véd i nov. 2015). Alle mødes derefter til frokost kl. 12.30/13.00.



Herefter kører vi til den gamle kongsgård i Kirkjubø. Ud over gården (billede), ligger her en ruin af den gamle Magnus-katedral, opført omkring år 1300 – 26,5 m x 10,8 m, og med 9 meter høje mure. Her ligger også Færøernes ældste kirke Olavskirken, inkl. nye udsmykninger Trondur Patursson. Han er del af familien på kongsgården, der nu på 17. generation bor dér. Mange af Færøernes prominente personligheder inden for politik og kulturliv er udgået fra denne slægt. Er vejret fint, og benene i rimelig stand (turen er ikke vanskelig og beskrives bedre på stedet), kan det anbefales at trave over fjeldet tilbage til Tórshavn. Det er en smuk tur med udsigt til fjorden og de små øer Hestur og Koltur mod vest.



Efter aftensmaden er der foredrag om det færøske sprogs historie og dets udfordringer i vor informationstætte og globaliserede tid, ved Árni Dahl, forfatter og tidl. universitetslektor.

Dag 5 / mandag den 18.7. 2016

Vi skal køre en bustur til Sørvág, hvor båden afventer for at sejle os til den sagnomspundne lille ø Mykines, den vestligste del af Færøerne. HER er der lunder (søpapegøjer). Vi er på Mykines i ca. 6 timer, så der er tid til at gå rundt i den lille bygd og/eller tid til at kigge fugle – også at kigge nærmere på de mange kæmpestore suler, der yngler på den yderste vestlige ø. Vi spiser vores medbragte madpakke på Mykines.



Sejlturen frem og tilbage giver en fornemmelse af de specielle forhold, som de mange fugle yngler under. Fuglene fordeler sig på de høje fjeldsider; øverst mallebukker og søpapegøjer, længere ned på de helt smalle hylder lomvier og rider og længst nede, mellem klippestykkerne, finder tejersterne skjulesteder for deres æg. Sent om eftermiddagen sejler vi tilbage til Sørvág, hvor bussen venter efter at køre os tilbage til Torshavn.

Sen middag på Marknagil – og senere en mulighed for at se historiske filmklip fra Færøerne

Dag 6 / tirsdag den 19.7. 2016

Start allerede kl. 07.15! Dagens tur går til Færøernes østligste ø Fugloy. Husk selv at smøre en solid madpakke. Morgenmaden bliver serveret tidligt. Færgen "RITAN" sejler fra Hvannasund kl. 08.45.

Vi nyder først køreturen, bl.a. over Atlanterhavsbroen, som forbinder de største øer Eysturoy og Streymoy, dernæst gennem Færøernes længste undersøiske tunnel, som forbinder Eysturoy og Borðoy. Vi kører gennem den vigtige fiskerihavn Klaksvík til Hvannasund på Viðoy, hvorfra færgen sejler til Fugloy via Svínø. Sejlturen er en sjældent naturoplevelse med høje fjelde til alle sider. Vi ser fugle og – hvis vi er heldige – også sæler på skær eller stene i vandkanten. Sejlturen tager normalt 50 min. Hvis strøm og vindretning ikke vil forliges, sejles der



syd om Svínoy, som giver ca. 50 min. ekstra sejltid. Ankomst Kirkja, Fugloy kl. 9.35 (alternativt kl. 10.25). I kirken i Kirkja (opført i 1933) findes ét af den kendte kunster Sámal Joensen-Mikines' (1906-1979) tidligste værker – en albertavle, som han 27 år gammel malede, lige efter at være udgået fra "Det kongelige Akademi for de Skønne Kunster" i København.

Medbragt mad indtages i det fri (alternativt i bygdens skole) før vi spadserer de ca. fem kilometer til øens anden bygd Hattarvík (højeste punkt på vejen 400 m.). I Hattarvík kirke ser vi albertavlen, som er et moderne grafisk værk udført af kunstneren Karsten Olgar Lamhauge (f. 1971). Han er uddannet på kunsthøjskole i Island, og værket blev købt til kirken i forbindelse med dens 100 års dag i 1999. I begge kirker vil en stedkendt guide fortælle om øens samt kirkernes historie. Han vil også berette folkesagn fra øen og kommentere de fra Torshavn fjernt liggende øers udvikling og muligheder for at overleve.

Vi bliver hentet af færgen kl. ca. 15.45 og returnerer til Torshavn, hvor vi ankommer omkring kl. 19. Aftensmad på hotellet.

Dag 7 / onsdag den 20.7. 2016

Vi bruger den sidste dag – før hjemrejsen – til at blive lidt klogere på Færøernes hovedstad Tórshavn. Vi skal med by-bussen til centrum, men inden tjekker vi ud fra Marknagil. Lufthavnsbussen henter senere baggagen fra Marknagil.

Tórshavn blev første gang nævnt på skrift i år 1075, og betragtes dermed som en af Nordeuropas ældste hovedsteder. Skansin, som blev bygget i 1580 af Magnus Heinason, fungerede som en slags garnison og forsvar for de da omkring 100 indbyggere i Tórshavn.

Ifølge Færingesagaen, etablerede norske emigranter, der flygtede fra Harald Hårfagers tyranni, deres eget ting, deraf navnet Tinganes.

Vi begynder dagen med en guidet tur gennem det gamle Tórshavn, det gamle tingsted Tinganes (se billede øverst i program), verdens ældste parlament, videre til Skansin, der blev anlagt som et forsvarsværk mod sørøvere.

Derefter videre op gennem centrum mod plantagen til Nordens hus hvor vi skal spise frokost. Nordens hus blev åbnet i 1983 og er et stort aktiv for den lokale kultur, og for muligheden for at opleve nordiske kulturprogrammer på Færøerne; noget, som helt sikkert ville være vanskeligere uden denne fine institution. Arkitektonisk også meget fint (se billede). Kl. 14.00 bliver vi hentet af vores lufthavnsbus.



En hel del oplevelse rigere og ugen på Færøerne er slut.

Vi flyver med Atlantic Airways kl. 16.45 med ankomst i Billund kl. 19.45

Praktiske oplysninger og priser

Pris pr. person: kr. 10.950

Tillæg for enkeltværelse: kr. 1.500

Inkluderet i prisen:

Flybilletter t/r, inkl. samtlige kendte skatter og afgifter (inkl. drikkevarer og let anretning om bord)

Transport iflg. program i komfortabel, røgfri bus med god plads og erfaren chauffør

Indkvartering i delt dobbeltværelse m. morgenmad

NB: værelserne er med adskilte senge. To værelser deler hhv. baderum og toilet, der begge ligger i en lille "privat" forgang, så kun disse to værelser har adgang til faciliteterne.

Der er meget fin udsigt fra alle værelserne, ned over byens gamle centrum, havnen og ud mod øen Nolsoy.

Helpension

Entréer til nævnte museer og andre udstillingssteder

Nævnte sejlture

Nævnte foredrag og film

Lokal færøsk rejseleder

Lovpligtigt bidrag til Rejsegarantifonden

Ikke inkluderet i prisen:

Drikkevarer ved måltider – ud over isvand, som altid følger frit og rigeligt

Øvrige aktiviteter

Øvrige måltider

** Der tages forbehold for større uventede prisændringer og for ændringer af skatte- og afgiftsforhold. Prisen er baseret på min. 20 deltagere.*

Programmet er vejledende og ret til ændringer forbeholdes. Vejr og vind kan tvinge os at bytte lidt rundt på de enkelte dages program.

Kort om KulturRetur A/S

Virksomheden ejes af K. Torben Rasmussen og Carl Erik Skovgaard Sørensen.

K. Torben Rasmussen litteraturhistoriker fra Århus Universitet, direktør for Nordens hus i Reykjavik (1994-98), leder af Århus Kunstakademi (2000-2004), og forfatter til **Turen går til Island** (Politikens Forlag). Er en hyppig anvendt foredragsholder. Siden 2004 har han arbejdet professionelt med at arrangere rejser (udførligt C.V. sendes gerne)

Carl Erik Skovgaard Sørensen er islandsk konsul i Århus, advokat og partner i advokatfirmaet DELACOURDANIA i Århus/København. Han bistår med idéer, inputs og kontakter bl.a. ved planlægning af erhvervsrelaterede rejser og ture
KulturRetur A/S arrangerer rejser til mange forskellige destinationer, se mere på www.kulturretur.dk og www.team-island.dk

KulturRetur A/S, Mejlbyvej 670, 8530 Hjortshøj
Telefon: 29 62 80 77, mail: info@kulturretur.dk